

## **Reisverslag bezoek projecten 2015**

Door Harm Jacobs

### **Vertrek**

Zaterdag morgen 17 januari in alle vroegte was het dan zover, de Ghana reis 2015 ging echt beginnen. Na een heerlijk ontbijtje bij Moeders Meurs vertrokken Ger, Roland en ikzelf richting Schiphol. Aangezien we naast onze eigen bagage ook 6 tassen met spullen van Stivosina bij ons hadden, moesten we met 2 auto's rijden. The Man with the Kuul from the Wimmersstreet, Chris Meurs, werd bereid gevonden om deze keer als chauffeur te fungeren, Top!

Aangekomen op Schiphol werden we verenigd met 'de rest van het reisgezelschap', Sven, Koen en Hein. Sven en Koen kende ik uiteraard maar Hein kende ik helemaal niet, dan is het toch altijd even afwachten 'wat voor iemand is dat...'. Al snel bleek dat de hele groep met elkaar klikte en dat we konden uitkijken naar een bijzondere reis.

### **De eerste dagen in Ghana**

Na een perfecte vlucht kwamen op zaterdagavond aan in Accra. Drie jaar geleden mocht ik de eerste keer genieten van Ghana dus was de cultuurschok deze keer niet zo heel groot, maar toch blijft het een aparte ervaring. Direct in de aankomsthal wordt je geconfronteerd met 'roerig' Afrika! Het krioelt er letterlijk van de mensen die allemaal wat van je willen, zeker als Ubruni ('whiteman'). Erg behulpzaam, die tientallen mensen die menen je koffers te moeten dragen naar de auto... Gelukkig werden we opgewacht door de Ghanese vrienden van Stivosina: Kweku en Habiba. Zij brachten ons naar het hotel waar we de eerste dagen zouden verblijven. Ondanks mijn eerdere bezoek was de drukte, de hitte, de geur (lees: stank) toch weer enorm wennen...

De eerste dagen hebben we een aantal projecten bezocht in Accra en omgeving, onder andere CAS, Hopeland en de voetbalclub F.C. Mandela. Met eigen ogen mocht ik ervaren welke goede dingen Stivosina ter plekke doet. Met beperkte middelen wordt het verschil gemaakt voor een grote groep kinderen (en daarmee ook hele gezinnen). Kinderen die de tijdens het sporten even los zijn van de harde realiteit van alledag en 'gewoon' kind kunnen zijn. Voor ons zo vanzelfsprekend, maar met name voor straatkinderen die op zich zelf zijn aangewezen en dagelijks keihard moeten werken om te overleven absoluut niet. Tijdens het sporten kunnen deze kinderen gewoon kind zijn en je ziet ze zichtbaar genieten van de spellen en de sporten die ze dankzij Stivosina kunnen beoefenen. Een simpele bal is een luxe product voor die kinderen maar een simpele bal schenkt zoveel vreugde... Prachtig om te zien! Het goede werk van Stivosina werd nog kracht bijgezet door de komst van ex-Ajaxied Anthony Obodai die toevallig in de buurt was bij FC Mandela als jongen uit de buurt.

Het meest indrukwekkende tijdens ons verblijf in Accra was ongetwijfeld het bezoek aan de sloppenwijk Kokomba... Een kleine 'stad' midden in Accra gebouwd op een vuilnisbelt waar 50.000 mensen letterlijk op elkaar wonen. Iedereen heeft zoiets wel eens op tv gezien maar om dit met eigen ogen te zien, te ruiken en te ervaren dat mensen zo moeten leven is werkelijk niet te bevatten. Contrasterend is dan ook het feit dat kinderen in deze puinzooi 'gewoon' lachen en plezier maken... Op dat soort momenten besef je pas hoe goed wij het hebben en hoe gezegend wij in ons kleine kikkerlandje mogen zijn...

## **Richting Begoro**

Na een paar hectische dagen Accra ging het verder richting westkust alwaar we hebben genoten van de zee, palmbomen, lekker eten, lekker (en veel) drinken en van waaruit we diverse toeristische attracties hebben bezocht zoals het slavenfort van Elmina en de touwbruggen in de jungle van Kakum. Dieptepunt hier was de afwezigheid van Monkeyman Dennis... Tijdens deze dagen hadden we als 'reisgezelschap' ook de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en wat hebben we gelachen om diverse anekdotes (of sterke verhalen?) van elkaar en van het geklaag van Koen. Daar bleek al snel dat het een prima reisgezelschap was om door Ghana te trekken! Geweldig!

Nadat onze accu weer was bijgeladen ging het richting Begoro. Tijdens deze reis hebben we ook nog een bezoek gebracht aan het weeshuis waar Gerrit en Tineke Koenders hebben gewerkt. Wat een verschil met 3 jaar geleden, dat doet je goed om te zien dat deze weeskinderen zo'n onderkomen en faciliteiten ter beschikking hebben. Diep respect voor het goede werk van deze 2 mensen!

## **Sportweek**

Begoro is de 'hoofdstad' van de Eastern Region, een klein bergdorpje met diverse winkeltjes. Aldaar in de buurt wordt jaarlijks de sportweek georganiseerd. Een week lang kunnen kinderen hier sporten. Stivosina regelt het vervoer, slaappleatsen, eten en regelt de wedstrijden voor de kinderen. Dit jaar vond de sportweek plaats in Akwamu Kotoku. In een bananenveld was een veld uitgekapt dat dienst deed als voetbalveld en als sintelbaan. Een kleine 1000 kinderen deden mee aan deze spellen en het is prachtig om te zien dat deze kinderen deze mogelijkheid hebben! Nadeel vond ik zelf de houding van met name mensen die wat te zeggen hebben (de Chief van het dorp, het hoofd van de school, politie, brandweer). Allemaal willen ze 'iets' hebben van Stivosina: een beker, een medaille, een t-shirt, wat dan ook. Dat deze spullen allemaal voor de kinderen zijn interesseert deze mensen niet, want 'zij zijn belangrijker dan de kinderen'. Triest, maar gelukkig hebben we ze allemaal op z'n Nederlands afgepoeierd onder het motto: 'deze week zijn de kinderen de baas!'

Tijdens de dagen in Begoro hebben we naast het regelmatig bezoeken van de sportweek ook het weeshuis aldaar bezocht. Een schril contrast met het weeshuis dat we eerder bezocht hadden. We hoefden elkaar niet te zessen dan ook maar aan te kijken: hier moesten we iets extra's doen. En dus gingen we in Begoro City onder leiding van Roland op de shopping tour. Een prachtige ervaring waarbij we heel wat mensen hebben geholpen door onze inkopen gespreid te doen! Wat waren de kinderen in het weeshuis blij met de rijst, zeep en fruit, en daar doe je het allemaal voor. Al zou je diep van binnen nog veel meer willen doen voor deze kinderen...

## **Prachtige afsluiting van een prachtige reis**

Het bezoek aan Begoro was voor Sven, Coen en Hein en eindpunt van de Ghana reis. Wat hebben we genoten en gelachen met elkaar. Het was voor mij een perfect reisgezelschap en ik ben blij en dankbaar dat ik met hun deze reis heb mogen beleven!

Samen met Ger en Roland zijn we vervolgens vanuit Begoro de Wli watervallen aan de grens met Togo gaan bezoeken. Een prachtig stukje natuur op deze wereld die je adem doet stokken zo mooi. Ook de reis er naar toe was spectaculair. Zoveel gezwaaid als in het busje rijdend door het land heb ik nog nooit, ik kan me nu voorstellen hoe de koning zich voelt op Prinsjesdag... Prachtig hoe spontaan en gastvrij de mensen reageren, bijzonder hartverwarmend! Echter de overtocht op het veerpont en de avond met DJ Ubruni staan voor

mij met stip bovenaan als hoogtepunt. Vooral de overtocht op de boot was voor mij het pure Afrika gevoel. Alles kwam daar samen. Ik heb geprobeerd dit in woorden uit te leggen maar dat lukt niet goed, just ask me zou ik zeggen, zodat ik het jullie in Afrikaanse kleuren en geuren kan vertellen!

Ook de laatste avond in Accra was me het avondje wel. We zijn onder begeleiding van Kweku 'lekker doorgezakt' in deze metropool. Een waardig einde van een schitterde reis. Ik dank Stivosina voor de gelegenheid dat ik wederom mee mocht en met name Sven en Roland voor de goede zorgen tijdens deze reis. Ik kan iedereen aanraden om een keertje mee te gaan. Het is een schitterend land en je kunt met eigen ogen zien welk goed werk Stivosina doet en welk verschil ze maken in de levens van vele kinderen! Ik zeg Kaakra Kaakra en Digi!!!

